

Huwelijk: Slotgebed

1. Pastor: Goede God, wij mochten deelgenoot zijn van uw tafel door het ontvangen van het lichaam van de Heer. Wij bidden U: laat deze pasgehewden, en, hun belofte trouw blijven. Mogen zij door hun leven voor alle mensen getuigen van uw Naam en zich al hun dagen toevertrouwen aan U. Door Christus onze Heer.
Allen: Amen.
2. Pastor: God, onze Vader, in het sacrament van de eucharistie hebben wij uw kracht ontvangen. Wij bidden U: geef aan en dat deze kracht in hun huwelijk tot ontplooiing komt. En schenk aan ons allen dat deze viering vrucht draagt in ons leven. Door Christus, onze Heer.
Allen: Amen.
3. Pastor: Heer, onze God, Gij schenkt tekenen van liefde aan mensen die op U vertrouwen. Gij hebt ons overladen met goede gaven. Wij danken U voor en, voor hun liefde, voor wat zij hebben laten zien in ons midden. Wij bidden U, blijf hun en ons nabij. Schenk ons allen de kracht om ons in te zetten voor blijvende liefde tussen mensen, in naam van Jezus Christus, onze Heer.
Allen: Amen.
4. Pastor: Getrouwe God, wij danken U voor de liefde die Gij ons hebt gegeven; wij danken U voor en, die deel hebben aan uw overvloed. Geef dat zij hun opdracht ontdekken en aanvaarden. Maak ons allen tot delen bereid, in staat tot zorg en aandacht voor elkaar in verbondenheid met onze gemeenschap van Jezus Christus, onze Heer.
Allen: Amen.
5. Pastor: God van liefde, deze viering was het begin van nieuw leven. en gaan nu samen verder. Samen willen zij wonen en leven, zoekend naar eenheid en vrede. Wij bidden U: bewaar hen in uw hart en gedenk ook ons die hen hiertoe hebben begeleid. Wakker de liefde in ons aan en houdt ons trouw bijeen in de Geest van het evangelie. Door Christus, onze Heer.
Allen: Amen.
6. Pastor: Goede God, Gij die tot liefde roept en mensen oog geeft voor elkaars kwetsbare leven, laat ons uw troostvol antwoord zijn op elkaars levensvragen. Blijf ons vervullen met liefde en vrede, opdat de ja-woorden die wij spreken, woorden van alledag worden waaraan wij met vreugde gestalte geven. Vandaag en alle dagen die ons worden toevertrouwd. Door Christus, onze Heer.
Allen: Amen.
7. Pastor: Trouwe God, Gij die tot leven en gemeenschap roept, hebt ons uw woord van trouw gegeven. In Jezus, uw Zoon, hebt Gij ons uw ja-woord gegeven. Laat het ruimte vinden in het leven van en, naar elkaar toe geschapen opdat zij elkaar bevestigen tot mensen van vrede. Laat uw ja-woord ons allen troosten en ons vervullen met goede moed op onze weg door het leven. Vandaag en alle dagen tot in uw eeuwigheid.
Allen: Amen.
8. Pastor: Goede God, hoever liefde kan gaan hebt Gij ons kenbaar gemaakt in het leven van Jezus, uw Zoon. Hij bleef weerloze mensen trouw, ook toen machtigen Hem daarom naar het leven stonden. Laat wat Hem dreef, ook tot

inspiratie worden voor en Maak hun hart grootmoedig en hun overgave aan mensen vruchtbaar. Door Christus, onze Heer.

Allen: Amen.

9. Pastor: Wat liefde doet, God van mensen, hebben wij gevierd rondom de tafel van Jezus, uw Zoon. In het gebroken brood van deze tafel herkenden wij zijn gebroken leven dat Hij met ons gedeeld heeft. Hij is voor ons, mensen, door het vuur gegaan. Laat zijn menslievendheid en trouw navolging vinden bij en en bij onze allen. Dat wij in goede en kwade dagen elkaar opbouwen tot gemeenschap van vrede. Vandaag en alle dagen van ons leven.

Allen: Amen.

10. Pastor: Als mensen elkaar bevestigen, goede God, en ja-woorden van vrede en liefde spreken, als mensen elkaars geluk en vrijheid koesteren, wordt uw menslievendheid hartverwarmend onder ons zichtbaar. Wij danken U voor alle liefde die Gij ooit in mensen hebt uitgezaaid. Laat haar tot ontplooiing komen in en en in ons allen die hun vrienden willen zijn. Vandaag en morgen en alle dagen, tot in uw eeuwigheid.

Allen: Amen.