

Huwelijk: Openingsgebed

1.

Pastor: Heer, onze God, wees in ons midden en aanhoor ons gebed: en willen zich voor uw altaar met elkaar verbinden als man en vrouw; stort welwillend uw genade over hen uit en versterk hen in hun onderlinge liefde. Door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.

Allen: Amen

2.

Pastor: Almachtige God, Gij hebt de mens geschapen als man en vrouw en hen tot eenheid bestemd; en willen vandaag hun huwelijk sluiten; verenig hen in één band en maak die zo vruchtbaar, dat hij in ons midden een teken is van uw eeuwige liefde. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.

Allen: Amen.

3.

Pastor Goede God, Gij hebt ons geschapen om gelukkig te zijn met elkaar. Steeds opnieuw wekt Gij liefde op in de harten van ons, mensen. Vandaag bidden wij voor en die samen de weg van het leven willen gaan. Wees Gij het licht op hun pad, doe hen leven van uw goedheid en maak hen tot een zegen voor elkaar en voor alle anderen, die hun levensweg kruisen. Dat vragen wij U, door Christus, onze Heer.

Allen: Amen.

4.

Pastor: Goede God, sinds de dag van de schepping rust uw zegen op ons; onder uw zegenende hand worden mensen vruchtbaar en talrijk, groeit het welzijn op aarde en wordt uw wereld bewoonbaar. Hoor dan welwillend naar ons gebed en schenk aan en de rijkdom van uw zegen. Mogen zij daardoor in hun verbondenheid als man en vrouw groeien in een liefdevolle eensgezindheid van hart en ziel en het geestelijk welzijn van elkaar bevorderen. Dat vragen wij U, door Christus onze Heer.

Allen: Amen.

5.

Pastor: Gij, God, die alles tot leven hebt geroepen, deze aarde en alles wat zij heeft voortgebracht: de groene gewassen, de dieren - groot en klein, en tenslotte de mens naar uw beeld. Gij, die de liefde gewekt hebt in het hart van man en vrouw, in het hart van en, wees hier aanwezig dit uur, nu wij trouw en goedheid vieren, geluk en vrede, en blijf bij ons alle dagen van ons leven.

Allen: Amen.

6.

Pastor: God, het is uw werk en uw glorie dat er liefde wordt gevonden in deze wereld, en dat er gemeenschap tussen mensen mogelijk is. Wij bidden U: open ons hart voor het woord van de liefde, voor het evangelie van Jezus Messias, uw Zoon. Hij heeft het ons gezegd en gedaan, en wij geloven dat Gij zelf de liefde zijt, barmhartig en betrouwbaar, vandaag en alle dagen, tot in eeuwigheid.

Allen: Amen.

7.

Pastor: God, Schepper van liefde, U hebt in de schepping een verbond met de mens gesloten. Wij bidden U: geef vandaag dit verbond nieuwe gestalte in de liefde die deze twee mensen, en, met elkaar verenigt. Bevestig en versterk hun liefde en geef uw steun, zodat zij voor ons en voor elkaar hun belofte bewaren, vandaag en alle dagen van hun leven.

Allen: Amen.

8.

Pastor: Hoe wonderlijk zijn uw wegen, God van liefde. Wat hebt Gij in ons uitgezaaid, dat de ene mens roept om de ander? Hoe hebt Gij de mensen toegerust, dat een vrouw geborgenheid vindt waar zij geborgenheid geven kan - dat een man leeft waar hij leeft voor een ander? Zegen de liefde van en Laat hen daarin de ruimte vinden om mens te worden naar uw beeld en gelijkenis, om te groeien in vrijheid en levensvreugde. Vandaag en tot in een verre toekomst, alle dagen van ons leven.

Allen: Amen.

9.

Pastor: God, Gij die vreugde vindt in de vreugde van mensen, omgeef vandaag met uw licht en Laat uw liefde in hen wonen en leg warmte van herkenning in hun ogen, opdat de een zich bemind weet door de ander, aanvaard en hooggeacht. Zegen hun ja-woord, waarmee zij elkaar bevestigen tot bondgenoten voorgoed. En zegen ons allen die hun leven delen, met vrede. Vandaag en alle dagen die ons worden toevertrouwd.

Allen: Amen.

10.

Pastor: Wat wij horen en zien, God, hier in ons midden, daarvan getuigen wij: dat in mensen liefde leeft. Laat die liefde tot bloei komen in en En schep ruimte voor uw liefde in ons allen die hun vreugde van deze dag willen delen: dat zij oplicht in onze ogen en doorklinkt in onze woorden van vrede. Vandaag, dit gezegende uur, en alle dagen die ons gegeven worden tot in de eeuwen der eeuwen.

Allen: Amen.