

Huwelijk Evangelielezingen

1. Mattheüs, 5, 1-12a *Trouwen in de kerk: je wilt je levensweg verbinden aan de weg van Jezus Christus. Een weg van geluk, soms door diepe dalen heen. Liefde is de volheid van Gods levenswet. Gelukkig zijn zij die deze wet volgen zoals die door Jezus verwoord is in de acht zaligsprekingen. Een boodschap van God om in alle omstandigheden gericht te blijven op het goede.*

In die tijd, toen Jezus de menigte zag, ging Hij de berg op, en toen Hij was gaan zitten, kwamen zijn leerlingen bij Hem. Hij nam het woord en onderrichte hen met deze toespraak: Zalig de armen van geest, want aan hen behoort het rijk der hemelen. Zalig de treurende, want zij zullen getroost worden. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien. Zalig die vrede brengen want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid, want hun behoort het rijk der hemelen. Zalig zijt gij, wanneer men u beschimpt, vervolgt en lasterlijk van allerlei kwaad beticht om Mijnentwil. Verheugt u en juicht, want groot is uw loon in de hemel.

2. Mattheüs 5, 13-16 *Jezus spoort ons aan zout te zijn; dat wil zeggen dat volgelingen van Jezus het bederf van het leven tegen moeten gaan en moeten zorgen dat het leven 'smakelijk' blijft. Ook worden we aangespoord om licht te zijn; dat wil zeggen dat we uitzicht moeten bieden op een leefbare en heldere wereld, aan mensen in nood.*

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 'Gij zijt het zout der aarde. Maar als het zout zijn kracht verliest, waarmee zal men dan zouten? Het dient nergens meer toe dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. Gij zijt het licht der wereld. Een stad kan niet verborgen blijven als ze boven op een berg ligt! Men steekt toch ook niet een lamp aan om ze onder de korenmaat te zetten, maar men plaatst ze op de standaard, zodat ze licht geeft voor allen die in huis zijn. Zo moet ook uw licht stralen voor het oog van de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader verheerlijken die in de hemel is.'

3. Mattheüs 7, 21.24-29 *Wie een huis bouwt zonder fundamenten, zal er niet lang in kunnen wonen. Jezus vergelijkt hier twee typen mensen. De één bouwt op fundamenten, de ander niet. De één zal stevig staan, de ander zal vallen. Deze lezing vraagt op welke fundamenten wij staan en hoe we daarop verder kunnen bouwen.*

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 'Niet ieder die tot Mij zegt: Heer, Heer! zal binnengaan in het koninkrijk der hemelen, maar die de wil doet van mijn Vader die in de hemel is. Ieder nu, die deze woorden van Mij hoort en er naar handelt, kan men vergelijken met een verstandig man die zijn huis op rotsgrond bouwde. De regen viel neer, de bergstromen kwamen omlaag, de storm stak op en zij stortten zich op dat huis, maar het viel niet in, want het stond gegrondvest op de rots. Maar ieder die deze woorden van Mij hoort, doch er niet naar handelt, kan men vergelijken met een dwaas die zijn huis bouwde op het zand. De regen viel neer, de bergstromen kwamen omlaag, de storm stak op en zij beukten dat huis, zodat het volledig verwoest werd.' Toen Jezus deze toespraak beëindigd had, was het volk buiten zichzelf van verbazing over zijn leer. Want Hij onderrichte niet zoals hun schriftgeleerden, maar als iemand die gezag bezit.

4. Mattheüs 6, 25-34 *Maak je niet bezorgd om je leven. Kijk naar de vogels in de lucht en naar de lelies in het veld. Zij zorgen niet en krijgen toch wat ze nodig hebben. Zo zal God ook voor ons zorgen.*

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 'Maak je niet bezorgd over wat je zult eten of drinken om in leven te blijven, en ook niet over de kleding voor je lichaam. Is het leven niet meer dat het eten, en het lichaam niet meer dan de kleding? Kijk naar de vogels van de hemel: zij zaaien niet en maaien niet en oogsten niet, je hemelse Vader voedt ze. Zijn jullie niet meer waard dan de vogels? Wie van jullie kan met al zijn zorgen een el toevoegen aan zijn leven. En wat maak je je bezorgd over je kleren? Leer van de lelies op het veld hoe ze groeien. Ze werken niet, ze spinnen niet. Maar Ik zeg jullie: zelfs Salomo met al zijn pracht en praal ging niet gekleed als een van hen. Als God nu het gras op het veld, dat er vandaag staat en morgen in de oven wordt gegooid, zo kleedt, hoeveel te meer kleedt Hij dan jullie, kleingelovigen? Vraag je dus niet bezorgd af: Wat zullen we eten? Wat zullen we drinken? Wat zullen we aantrekken? Want naar dat alles zijn de heidenen op zoek. Jullie hemelse Vader weet wel dat je dat allemaal nodig hebt. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan krijg je dat alles erbij. Maak je dus niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal zich wel bezorgd maken om zichzelf. Iedere dag heeft genoeg aan zijn eigen leed.

5. Mattheüs 19, 3-6 *Liefde is bestemd om te duren. Liefde mag niet beschadigd worden. Liefde doet groeien tot eenheid.*

In die tijd kwamen er Farizeeën naar Jezus toe om Hem op de proef te stellen. Ze zeiden: 'Is het een man geoorloofd zijn vrouw te verstoten om een willekeurige reden?' Hij gaf hen ten antwoord: 'Hebt u niet gelezen dat de Schepper vanaf het begin als man en vrouw heeft gemaakt? En dat Hij gezegd heeft: Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één zijn? Ze zijn dus niet meer twee, maar één. Dus, wat God verbonden heeft, moet de mens niet scheiden.'

6. Marcus 12, 28-34 *Wat is het belangrijkste in ieders bestaan? Wat behoort in ons leven de diepste drijfveer te zijn? Liefde tot God, die Eén is, en liefde tot onze naaste.*

In die tijd trad er een schriftgeleerde op Jezus toe, die naar hun woordenwisseling geluisterd had en, begrijpende dat Hij hun een raak antwoord gegeven had, legde hij Hem de vraag voor: 'Wat is het allereerste gebod?' Jezus antwoordde: 'Het eerste is: Hoor, Israë! De Heer, onze God, is de enige Heer. Gij zult de Heer, uw God, beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw verstand en geheel uw kracht. Het tweede is dit: Gij zult uw naaste beminnen als uzelf. Er is geen ander gebod voornamer dan deze twee.' Toen zei de schriftgeleerde tot Hem: 'Juist, Meester, terecht hebt Gij gezegd: Hij is de enige en er bestaat geen andere buiten Hem; en Hem beminnen met heel zijn hart, heel zijn verstand en heel zijn kracht en de naaste beminnen als zichzelf, gaat boven alle brand- en slachtoffers.' Omdat Jezus zag dat hij wijs gesproken had, zei Hij tot hem: 'Gij staat niet ver af van het Koninkrijk Gods.' En niemand durfde Hem nog een vraag te stellen.

7. Lucas 8, 4-15 *Jezus spreekt hier over het horen van het Woord van God. Het is niet vanzelfsprekend dat het Woord altijd in goede aarde valt. Vaak zijn we zo druk met de zorgen en besommeringen van dit leven dat we niet of nauwelijks aan God en zijn Woord toekomen.*

Toen zich een grote menigte verzamelde, en uit de steden de mensen naar Jezus toestroomden, sprak Hij in een gelijkenis: 'De zaaier ging uit om zijn zaad te zaaien. En bij het zaaien viel een gedeelte op de weg; het werd vertrapt en de vogels uit de lucht aten het op.

Een ander gedeelte viel op de rotsgrond; het schoot wel op, maar droogde uit omdat het geen vocht had. Weer een ander gedeelte viel tussen de distels, maar tegelijkertijd schoten de distels op en verstikten het. Nog een ander gedeelte viel op de goede grond; het schoot op en bracht honderdvoudige vrucht voort.' En met luider stem voegde Hij eraan toe: 'Wie oren heeft om te horen, hij luistere!' Zijn leerlingen vroegen Hem wat die gelijkenis wel betekende. Hij antwoordde: 'Aan u is het gegeven de geheimen van het Rijk Gods te kennen, maar de overigen ontvangen ze in gelijkenissen, opdat zij ziende niet zien en horen de niet begrijpen. Welnu, de betekenis van de gelijkenis is deze: Het zaad is het woord van God. Die op de weg zijn zij, die geluisterd hebben. Maar dan komt de duivel en rooft het woord uit hun hart weg, opdat ze niet door te geloven gered worden. Die op de rots zijn zij, die het woord met blijdschap ontvangen wanneer ze het horen, maar ze hebben geen wortel; zij geloven voor een ogenblik, maar ten tijde van de beproeving vallen ze af. Wat onder de distels viel zijn zij, die wel geluisterd hebben, maar gaandeweg door de zorgen, de rijkdom en de genoegens van het leven verstikt raken en niet tot rijpheid komen. Het zaad in de goede aarde zijn zij, die het woord dat zij hoorden in en goed en edel hart bewaren en vrucht voortbrengen door hun standvastigheid.'

8. Johannes 2, 1-11 *Op een bruiloft maakt Jezus een begin met de tekenen van het Rijk van zijn Vader: liefde en vreugde in overvloed. Op de bruiloft deelt Hij in de vreugde. Hij zorgt er ook voor dat de vreugde voller wordt: voldoende wijn en nog betere ook. Zoals toen kan het ook vandaag gaan.*

In die tijd was er een bruiloft te Kana in Galilea, waarbij de moeder van Jezus aanwezig was. Jezus en zijn leerlingen waren eveneens op die bruiloft uitgenodigd. Toen de wijn op raakte zei de moeder van Jezus tot Hem: 'Ze hebben geen wijn meer.' Jezus zei haar: 'Vrouw, is dat soms uw zaak? Nog is mijn uur niet gekomen.' Zijn moeder sprak tot de bedienden: 'Doet maar wat Hij u zeggen zal.' Nu stonden daar volgens het reinigingsgebruik der Joden zes stenen kruiken, elk met een inhoud van twee of drie metreten. Jezus zei hun: 'Doet die kruiken vol water.' Zij vulden ze tot bovenaan toe. Daarop zei Hij hun: 'Schept er nu wat uit en brengt dat aan de tafelmanneester.' Dat deden ze en zodra de tafelmanneester het water proefde dat in wijn veranderd was - hij wist niet waar die wijn vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden, wisten het wel - riep hij de bruidegom en zei hem: 'Iedereen zet eerst de goede wijn voor en wanneer men eenmaal goed gedronken heeft de mindere. U hebt de goede wijn tot nu toe bewaard.' Zo maakte Jezus te Kana in Galilea een begin met de tekenen en openbaarde zijn heerlijkheid. En zijn leerlingen geloofden in Hem.

9. Johannes 15, 9-17 *Liefde is niet alleen een gave die je overkomt, het is ook een opdracht om daadwerkelijk lief te hebben.*

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 'Zoals de Vader Mij heeft liefgehad, zo heb ook Ik u liefgehad. Blijft in mijn liefde. Als gij mijn geboden onderhoudt, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik, die de geboden van mijn Vader heb onderhouden, in zijn liefde blijf. Dit zeg Ik u, opdat mijn vreugde in u moge zijn en uw vreugde volkomen moge worden. Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt, zoals Ik u heb liefgehad. Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden, als gij doet wat Ik u gebied. Ik noem u geen dienaars meer, want de dienaar weet niet wat zijn heer doet, maar u heb Ik vrienden genoemd, want Ik heb u alles meegedeeld wat Ik van mijn Vader heb gehoord. Niet gij hebt mij uitgekozen, maar Ik u en Ik heb u de taak gegeven op tocht te gaan en vruchten voort te brengen die blijvend mogen zijn. Dan zal de Vader u geven al wat gij Hem in mijn naam vraagt. Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt.'

10. Johannes 17, 20-23 *Op de laatste avond van zijn leven bidt Jezus om eenheid tussen zijn leerlingen. Als christenen mogen wij ons daar ook toe rekenen. Ook wij moeten één zijn.*

In die tijd sloeg Jezus zijn eigen ten hemel en bad: 'Heilige Vader, niet alleen voor hen bid Ik, maar ook voor degenen die door hun woord in Mij geloven: dat zij allen één mogen zijn. Zoals U, Vader, in Mij bent en Ik in U, zo moeten zij in Ons zijn, zodat de wereld kan geloven dat U Mij hebt gezonden. Ik heb hen laten delen in de heerlijkheid waarin U Mij hebt laten delen, opdat zij één mogen zijn, zoals Wij één zijn: Ik in hen en U in Mij; dat hun eenheid volkomen mag zijn, zodat de wereld kan erkennen dat U Mij hebt gezonden en dat U hen hebt liefgehad met de liefde die U Mij hebt toegedragen