

Huwelijk Eucharistische gebeden

2. Eucharistisch Gebed XII-b

Jezus, onze Weg.

Pastor: De Heer zal bij u zijn.
Allen: De Heer zal u bewaren.

Pastor: Verheft uw hart.
Allen: Wij zijn met ons hart bij de Heer.

Pastor: Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
Allen: Hij is onze dankbaarheid waardig.

Pastor: Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden zullen wij U danken altijd en overal. Gij hebt de mens door een geschenk van uw goedheid geschapen en hem een bijzondere waardigheid verleend: want de levensgemeenschap van man en vrouw is een beeld van uw goddelijke liefde. Deze mens, door uw liefde geschapen, roept Gij onophoudelijk tot de plicht van liefde; en het is uw bedoeling, dat hij eens uw eeuwige liefde zal delen. Zo is het huwelijk een sacrament, dat uw goddelijke liefde openbaart en de liefde van mensen heiligt, door Christus onze Heer. Door wie wij samen met de engelen en alle heiligen U aanbidden en U toezingen vol vreugde:

Allen: Heilig, heilig, heilig, de Heer, de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge.
Gezegend Hij, die komt in de Naam des Heren. Hosanna in den hoge.

Pastor: Hemelse Vader, met eerbied noemen wij uw Naam. Altijd zijt Gij met ons op weg en dichter dan wij durven dromen zijt Gij bij ons wanneer uw Zoon ons samenbrengt rond deze tafel, waar wij uw liefde vieren met brood en beker. Zoals eens op de weg naar Emmaus ontsluit Hij nu voor ons de Schrift en wij herkennen Hem aan het breken van het brood.

Daarom bidden wij, almachtige God: beadem met uw Geest dit brood en deze wijn, zodat Jezus Christus in ons midden komt met de gaven van zijn Lichaam en Bloed.

Want op de avond voor zijn lijden nam Hij onder de maaltijd brood en sprak tot U het dankgebed. Hij brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen, terwijl Hij zei: NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN LICHAAM, DAT VOOR U GEGEVEN WORDT.

Zo nam Hij ook de beker met wijn en sprak opnieuw het dankgebed. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en sprak:

NEEMT DEZE BEKER EN DRINKT HIER ALLEN UIT, WANT DIT IS DE BEKER VAN HET NIEUWE ALTIJDDURENDE VERBOND, DIT IS MIJN BLOED DAT VOOR U EN ALLE MENSEN WORDT VERGOTEN TOT VERGEVING VAN DE ZONDEN. BLIJFT DIT DOEN OM MIJ TE GEDENKEN. Verkondigen wij het mysterie van het geloof.

Allen: Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Pastor: Oneindig goede Vader, wij vieren de gedachtenis van onze verzoening en wij verkondigen de liefde die Gij ons betoont. Uw Zoon is door het lijden en de

dood gegaan, en, tot nieuw leven opgewekt, is Hij ingetreden in uw heerlijkheid. Zie met genegenheid neer op dit offer en erken er in uw eigen Zoon die zijn leven heeft gegeven en zijn bloed vergoten opdat voor alle zoekers de weg naar U, Vader, open en begaanbaar zij.

Barmhartige God, laat de Geest van Jezus in ons wonen en vervul ons met uw liefde. Sterk ons door de gaven van zijn Lichaam en zijn Bloed en maak nieuwe mensen van ons; dat wij op Jezus gelijken.

Bescherm onze paus N. en onze bisschop N., leer alle gelovigen van uw Kerk de tekenen van deze tijd verstaan en maak hen trouw in de beleving van uw Evangelie. Maak ons herbergzaam van hart voor alle mensen rondom ons; dat wij, delend in hun vragen en hun pijn, in hun vreugden en hun hoop, hen de weg aantonen die naar uw liefde leidt.

Erbarm U, Vader, over onze broeders en zusters die in de vrede van Christus naar U zijn teruggekeerd, en over alle gestorvenen waarvan Gij alleen het geloof hebt gekend. Breng hen tot het licht van uw verrijzenis. En als ook onze weg ten einde loopt, neem ons dan op in uw huis, waar plaats is voor velen. Schenk ons de vervulling van onze levenslange hoop: overvloedig leven in uw heerlijkheid.

Laat ons toe in de gemeenschap van uw heiligen; dat wij met Maria, de Maagd en Moeder Gods, met uw apostelen en martelaren, en al de anderen die U genegen zijn, dankbaar uw Naam aanbidden en U prijzen door Jezus Christus, onze Heer.

Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest hier en nu en tot in eeuwigheid.

Allen: Amen.

3. Eucharistisch Gebed II, versie C

Pastor: De Heer zal bij u zijn.

Allen: De Heer zal u bewaren.

Pastor: Verheft uw hart.

Allen: Wij zijn met ons hart bij de Heer.

Pastor: Brengen wij dank aan de Heer, onze God.

Allen: Hij is onze dankbaarheid waardig.

Pastor: Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden zullen wij U danken, altijd en overal door Christus onze Heer. Een nieuw verbond hebt Gij gesloten met uw volk; door het geheim van Christus' dood en verrijzenis is nu de mens verlost; zo heeft hij deel aan uw goddelijke wezen, en de heerlijkheid van Christus wordt zijn erfdeel in de hemel. Het verbond van man en vrouw hebt Gij gemaakt tot een teken van overvloedige genade; telkens toont Gij ons in de viering van dit sacrament het onuitsprekelijke plan van uw liefde. Daarom aanbidden wij U, samen met de engelen en alle heiligen, en zingen wij U toe vol vreugde:

Allen: Heilig, heilig, heilig, de Heer, de God der hemelse machten.

Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge.
Gezegend Hij, die komt in de Naam des Heren. Hosanna in den hoge.

Pastor: Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw heilige Geest, dat zij voor ons worden tot Lichaam en Bloed van Jezus Christus onze Heer.

Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam Hij het brood, sprak de dankzegging, brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden:

NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN LICHAAM, DAT VOOR U GEGEVEN WORDT.

Zo nam Hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit, en gaf hem aan zijn leerlingen met deze woorden:

NEEMT DEZE BEKER EN DRINKT HIER ALLEN UIT, WANT DIT IS DE BEKER VAN HET NIEUWE ALTIJDDURENDE VERBOND, DIT IS MIJN BLOED DAT VOOR U EN ALLE MENSEN WORDT VERGOTEN TOT VERGEVING VAN DE ZONDEN. BLIJFT DIT DOEN OM MIJ TE GEDENKEN.

Verkondigen wij het mysterie van het geloof.

Allen: Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Pastor: Zijn dood en verrijzenis indachtig, God, bieden wij U aan het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken U omdat Gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten.

Zo delen wij in het Lichaam en Bloed van Christus en wij smeken U dat wij door de heilige Geest worden vergaderd tot één heilige kudde.

Denk toch, Heer, aan uw kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk met N. onze paus en N. onze bisschop, en allen die uw heilig dienstwerk verrichten.

Denk ook, Heer, aan en die dank zij U vandaag hun huwelijk vieren: geef dat zij door uw goedheid hun liefde voor elkaar bewaren.

Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis, ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat.

Wij vragen U, ontferm U over ons allen, opdat wij tezamen met de maagd Maria, de moeder van Christus, met de apostelen en met alle heiligen, die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig leven deelachtig te zijn en U loven en eren. Door Jezus Christus, uw Zoon.

Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid.

Allen: Amen.

4. Eucharistisch Gebed XI

God is een God van liefde.

Pastor: De Heer zal bij u zijn.
Allen: De Heer zal u bewaren.

Pastor: Verheft uw hart.
Allen: Wij zijn met ons hart bij de Heer.

Pastor: Brengen wij dank aan de Heer onze God.
Allen: Hij is onze dankbaarheid waardig.

Pastor: Wij danken U, God. U hebt ons geschapen om de weg te gaan naar U en in liefde te leven met elkaar. U geeft ons ogen om elkaar te zien en een mond om met elkaar te praten. U legt de liefde in ons hart om niet alleen al het goede met elkaar te delen, maar ook al wat moeilijk is. Zo hebt U ons gemaakt en mogen wij uw kinderen zijn. Blij danken wij U hiervoor met alle mensen die in U geloven. En met alle heiligen en engelen zingen wij U toe:

Allen: Heilig, heilig, heilig, de Heer, de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge.
Gezegend Hij, die komt in de Naam des Heren. Hosanna in den hoge.

Pastor: Ja, God, U bent heilig en goed voor ons en alle mensen. Wij danken U vooral voor Jezus Christus, uw Zoon. Hij kwam in de wereld, omdat de mensen U in de steek gelaten hadden en niets meer met elkaar te maken wilden hebben. Hij heeft onze ogen en onze oren geopend en ons gezegd wie wij zijn: broers en zusters van elkaar, kinderen van U, onze Vader.

Op dit ogenblik brengt Hij ons samen rond deze ene tafel om te doen wat Hij heeft voorgedaan. Goede Vader, heilig deze gaven, brood en wijn, zodat zij Lichaam en Bloed worden van Jezus Christus, uw Zoon.

Want op de avond voordat Hij zijn leven voor ons gaf, was Hij met zijn vrienden voor het laatst aan tafel. Hij nam brood, dankte U, brak het, gaf het hun en zei:

NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN LICHAAM, DAT VOOR U GEGEVEN WORDT.

Zo nam Hij ook de beker met wijn, Hij dankte U, gaf hem aan zijn leerlingen en zei:

NEEMT DEZE BEKER EN DRINKT HIER ALLEN UIT, WANT DIT IS DE BEKER VAN HET NIEUWE ALTIJDDURENDE VERBOND, DIT IS MIJN BLOED DAT VOOR U EN ALLE MENSEN WORDT VERGOTEN TOT VERGEVING VAN DE ZONDEN.

Daarna zei Hij tot hen:

BLIJFT DIT DOEN OM MIJ TE GEDENKEN.

Daarom zijn wij hier samen, Vader, en denken blij en dankbaar aan wat Jezus deed voor ons geluk. Zijn offer heeft Hij aan de kerk gegeven: zo vieren wij zijn dood en verrijzenis. Heilige Vader in de hemel, wij bidden U: neem ons op in uw liefde, samen met Jezus, uw beminde Zoon. Hij is voor ons gestorven, maar U hebt Hem nieuw leven gegeven. Daarom zeggen wij:

Allen: Goede God, wij loven U.
Goede God, wij danken U.

Pastor: Hij leeft nu dicht bij U en toch is Hij ook dicht bij ons.

Allen: Goede God, wij loven U.
Goede God, wij danken U.

Pastor: Op het einde van de tijd zal Hij als onze Heer verschijnen. Als uw rijk gekomen is, zijn pijn en tranen, honger en verdriet voorbij.

Allen: Goede God, wij loven U.
Goede God, wij danken U.

Pastor: Vader, U hebt ons uitgenodigd om hier aan deze tafel te eten van het brood, het Lichaam van Christus, onze Heer, zo maakt U ons blij door de heilige Geest. Wij bidden U: maak ons door dit brood ook sterk en geeft dat wij meer en meer gaan doen wat U van ons verwacht. Denk, Heer, aan de paus N., aan onze bisschop N., en aan alle andere bisschoppen. Help iedereen die leerling van uw Zoon wil zijn: laat hen vrede en vreugde brengen aan alle mensen.

God onze Vader, breng ons allen eenmaal thuis bij U en bij Christus, uw Zoon, samen met Maria, zijn moeder en met alle heiligen. Dan zullen wij met Jezus Christus voor altijd bij U zijn.

Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest hier en nu en tot in eeuwigheid.

Allen: Amen.