

## Huwelijk BIJLAGEN: Teksten

### Overzicht teksten

#### 1. Het geluk van de liefde

De mooiste dingen in je leven kun je niet kopen,  
omdat ze onbetaalbaar zijn;  
een fijne vader en moeder, fijne broers en zussen.

De warmte van vriendschap,  
het gevoel dat je echt meetelt  
thuis, in je omgeving en op je werk.

De zon na wekenlang regen,  
een bloem zomaar geven  
door iemand die van je houdt.

Tranen van vreugde,  
een schouder om op te huilen,  
ogen die begrijpen,  
handen die je koesteren,  
geborgenheid en veiligheid,  
bij iemand die kan zwijgen.

Vergeving na een domme fout,  
genieten van de stilte en de natuur,  
vertrouwen krijgen en geven,  
iemand die je ruimte geeft jezelf te zijn.

Een bevrijdend gesprek,  
stille aanwezigheid bij verdriet,  
weten dat je verwacht wordt.  
Het geloof in het leven.

Kortom: het geluk van de liefde.

#### 2. Vriendschap

Wanneer je iemand ontmoet in je leven,  
tegen wie je alles kunt zeggen,  
die naar je luistert, op wie je kunt rekenen,  
iemand die je begrijpt,  
zonder dat je alles onder woorden hoeft te brengen,  
iemand die je zorgen, je vreugde en je leven deelt,  
als je zo iemand ontmoet, heb je een vriend.

Vriendschap is een prisma van vele kleuren:  
je kunt uren praten en uren zwijgen,  
een glimlach, een knipoog, een handdruk,  
en zelfs een traan vertellen een verhaal.  
Wie een vriend heeft gevonden  
heeft een kostbaar geschenk gekregen.

Vriendschap zegt: ik ben blij dat je er bent.  
Het geluk van de vriendschap  
vind je soms heel onverwacht.  
Ze kan beginnen op een dag  
dat je voor het eerst je gedachten met iemand deelt.  
Je weet wanneer ze er is,  
omdat je dan ineens niet meer alleen bent.  
Echte vriendschap woont voor de rest van je leven in je hart.

### 3. Ik wil er zijn voor jou.

Ik ben ik, jij bent jij.  
Beiden hebben we ons eigen leven,  
onze eigen ervaringen en bezigheden.

Toch zijn we vrienden, uren kunnen we praten,  
samen lachen, samen in de put zitten.

Woorden zijn niet eens nodig.  
Een gebaar, een knipoog, een glimlach,  
even elkaar aankijken, zegt evenveel.

We weten wat we aan elkaar hebben,  
vertrouwen en waarderen elkaar,  
kunnen op elkaars steun rekenen.

Jij bent er voor mij, ik ben er voor jou.  
Toch blijven we onszelf.

Soms ben ik prikkelbaar, onzeker  
en al kan of wil ik dan niet praten,  
jij vraagt niet door.

Soms ben ik heel enthousiast  
en jij luistert dan naar mijn verhalen.  
Jij accepteert mij zoals ik ben, bij jou kan ik mezelf zijn.

Als anderen zich tegen mij keren  
neem jij het voor mij op,  
hoewel je misschien ook wel eens kritiek op mij hebt.

Jij bent voor mij een steun in de rug,  
een lichtpuntje in de duisternis,  
dat me kracht geeft om door te gaan,  
als ik het niet meer zie zitten.

Jij bent er als ik je nodig heb.  
Zoals jij er bent voor mij  
zo wil ik er zijn voor jou.

#### 4. Twee mensen.

Twee mensen, die twee individuen zijn,  
daar kan niemand iets aan veranderen.  
Het is onmogelijk om in elkaars huid te kruipen,  
dat is ook niet nodig.  
Elk mens is afzonderlijk geschapen  
met zijn eigen gedachten en een eigen wil.

Toch kan de ene mens niet zonder de ander bestaan.  
Daarom zoekt hij die persoon waarbij hij zich  
uit kan spreken, bij wie hij zichzelf kan zijn,  
met wie hij zijn leven kan delen.  
Niet alleen de fijne dingen, maar ook de minder fijne dingen.  
De ander zal vol begrip zijn.

Dit is de liefde, die twee personen elkaar willen geven.  
Samen zoeken naar die ene weg.  
Elkaar de helpende hand blijven bieden  
ook al is dit niet altijd gemakkelijk.  
Maar je doet het en je kunt het  
omdat je van elkaar houdt.

#### 5. De zevende hemel.

Als twee mensen in liefde samen zijn  
en in een omhelzing gevangen,  
de tederheid van een warm hart ervaren,  
wordt het leven een feest.

Dan zijn er geen grenzen meer,  
geen aarde en geen hemel.  
De klokken tikken niet meer,  
de tijd staat stil.

De maan wordt zo helder als de zon.  
De vogels fluiten in de winter,  
en er bloeien bloemen in je ogen.

Alles wordt een feest.  
Er zit een ster in alle dingen  
en over alle wegen klinkt muziek.

Alles is goed.  
De zevende hemel.

## 6. Het huwelijk (Twents)

Huwelijk, wat is dat ?

Ik heb d'r 'n biebel op noa sloan en doar steet 't precies in.

Of met andere woord'n:

Huwelijk, dat is:

le hebt mekaar vun'n, want ie hoalt van mekaar.

le bint geknipt veur mekaar, mear ok an mekaar woagd.

le holt mekaar vast en ie loat mekaar wear los want dat kan nig ai'jt mear deur goan.

le bint der ai'jt ai'j der wean'n mot.

le zeukt mekaar, mear ie vindt mekaar ai'jt wear.

le doot heel völ saam'm, mear toch nig alles.

le zeaj't dat de vrouw lekker hef kokt, al is't ok wa is wat minder.

le licht oe kapot um mekaars eigenaardigheden en fratsen.

le zeaj't 'Wat bis der laat wear', half verontwaardigd, mear hillemoal gerustgesteld.

le wilt saam'm wat opbouw'n en mangs wear ofbrekk'n um 't nog mooier te maak'n.

le hebt 't geluk da'j d'r plezeer in hebt en ie hebt plezeer umda'j 't geluk hebt.

le wilt d'r as 't eamn kan nen marathon van maak'n want as ' eenmoal good löp dan goa'j vedan..... en ..... ie könt oe beid'n hier vast in wear vind'n

a he'k 'n biebel wa heel vrij vertaald.

Ik zol zeagg'n: maak d'r wat moois van.

## 7. Niet alleen

Er zijn momenten in je leven,

die je wilt delen met anderen.

Momenten van vreugde, verdriet en zorgen

en momenten van gewone, alledaagse dingen.

Elke dag honderd mensen die je tegen het lijf loopt,  
maar slechts een paar ervan noem je vrienden.

Honderden mensen die je nodig hebt,  
om te leven, te werken.

Vrienden die je nodig hebt,  
om mee te kunnen praten, te lachen,  
die jouw idealen hebben,  
mensen om jouw leven mee te delen.

Maar dan opeens merk je dat er één is,  
die meer voor je is dan een gewone vriend  
of een leuke vriendin.

Dat er één is die meer voor je betekent  
dan wie ook.

Het is een gevoel dat je niet kunt omschrijven.

Je weet dat het iets te maken heeft

met fijn kunnen praten,  
samen aan je idealen kunnen werken.

Het heeft iets te maken met  
eerlijk tegenover jezelf staan,  
elkaar vertrouwen.

Jezelf kunnen zijn.

Maar je voelt dat het meer is dan dat.  
Je kunt elkaar z'n goede kanten waarderen  
en elkaar z'n fouten accepteren.  
Jouw idealen worden jullie idealen.  
Jouw zorgen worden jullie zorgen.  
Jouw geluk wordt jullie geluk.  
Jouw leven wordt jullie leven.  
Je weet dat je niet meer alleen staat.

## 8. Waar het om gaat

Niets geeft meer geluk  
dan voor een ander iets te mogen zijn,  
te zijn zoals je bent.  
Alles is goed als jij maar in de buurt bent.  
Ben je laat, dan is hij ongerust,  
ben je vroeg, dan is hij verrast,  
ben je weg, dan mist hij je.  
Je hoeft niets te verbergen,  
je mag een open boek voor hem zijn.  
Hij mag je hartsgeheimen weten,  
zoals jij de zijne kent.  
Gaat er iets fout:  
je kunt het van harte vergeven  
want je weet dat het een vergissing was,  
zoals die ander dat altijd bij jou veronderstelt.  
Zo'n relatie is het belangrijkste in je leven.  
Wat betekent de mooiste auto,  
het duurste kostuum in vergelijking met je vrouw,  
je ouders, je vriend ?  
Dat is echte liefde: er zijn voor de ander met hart en ziel.  
Gewoon, oprecht, zonder masker.

## 9. Een manier van leven

Wat een geluk als je kunt luisteren.  
Wat een geluk als iemand naar jou luistert.  
Een mens die kan luisteren: wie zoekt daar niet naar?  
Als je verdriet hebt, wil je dat kunnen uiten.  
Als je gelukkig bent, wil je dat met iemand kunnen delen.  
Zoeken we niet steeds naar een mens die echt kan luisteren ?

Luisteren is een manier van leven.  
Luisteren is aandachtig omgaan met jezelf,  
met mensen om je heen en met het leven.  
Luisteren naar jezelf en luisteren naar een ander  
horen bij elkaar.  
Wie zichzelf serieus neemt, neemt ook een ander serieus.

## 10. Geborgenheid

Iedere mens die op de wereld komt  
is zijn leven lang op zoek naar geborgenheid.  
Hij wil een thuis vinden,  
een beetje zekerheid en menselijke warmte.  
Wie geen geborgenheid vindt is een geschonden mens,  
een mislukte, een ongelukkige,  
iemand die zich niet goed voelt in zijn eigen vel.  
Een kind moet tedere, zachte geborgenheid vinden  
bij een vader en een moeder.  
Begrijp je de verschrikkelijke verantwoordelijkheid  
van twee mensen, die een kind ter wereld brengen ?  
Een jongen zoekt geborgenheid bij een meisje en omgekeerd.  
En mensen zoeken geborgenheid bij elkaar  
in het huwelijk en in vriendschap.  
De grond van elke geborgenheid is: LIEFDE !!!!

## 11. Reisgenoot worden

Sprakeloos worden is niet gemakkelijk,  
maar het opent wel de weg naar de ander.  
Het opent de weg naar de ander die  
ook zoekt naar woorden.  
Woorden zijn vaak als een wapen.  
Je kunt er mee schermen.  
Je kunt er mee verdedigen.

Echter, met de mond vol tanden staan:  
dat ontwapent een mens.  
Een mens die ontwapend is,  
die kan een ander mens ontmoeten  
en zijn reisgenoot worden.

De woorden die gemeenschap stichten en nabij  
brengen, zijn de woorden uit het hart,  
stuntelig gesproken misschien,  
maar wel echt, eerlijk.  
Ze zijn eenvoudig, hartelijk en warm.  
Ze worden geboren in een mens die  
eerst sprakeloos kan worden.

## 12. Uniek

Een keer moet het begin zijn  
of je nu wilt of niet;  
een keer wil je bereiken  
wat je in de verte ziet;  
een keer zul je moeten kiezen  
uit alles om je heen;  
een keer zul je zeggen:  
er is er voor mij maar een.

Een persoon om van te houden  
een hart dat voor je vecht;  
een plaats om thuis te komen  
een thuis, maar dan ook echt.  
Het klinkt misschien kortzichtig  
met al die inspraak om je heen,  
toch is het goed te zeggen:  
er is er voor mij maar een.

En soms begint het te rommelen  
te scheuren hier en daar  
en heel jouw zekere wereld  
die valt totaal in elkaar.  
En toch, vanuit de resten,  
al gebeurt dat niet meteen,  
komt toch weer het verlangen:  
er is er voor mij maar een.

## 13. Een thuis zijn...

Wij kunnen voor elkaar een thuis zijn  
als wij kunnen luisteren naar elkaar  
als wij er mogen zijn zoals we zijn  
als verdriet en spanning erkent worden  
als kwetsbaarheid ruimte krijgt.

Een gebaar, een woord van begrip  
kan een thuis scheppen.  
Thuis is meer dan een woning  
thuis is meer dan een tehuis  
thuis is meer dan een onderkomen.

Thuis is: mensen die elkaar verstaan.  
Thuis is: mensen die elkaar steunen.  
Soms is thuis ook dat heimwee,  
dat diepe verlangen eens thuis te zullen komen  
waar geen pijn, verdriet of eenzaamheid zal zijn.